

בני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל (**דברי הימים א יב לב**) דקדשינהו לזמנים (ברכות מט א) והן המה כל"י שרת לקבל קדושתם, על כן נפשם יודעת מאד בהתחלפות העתים לטובה, ונפשם מרגשת בידידות עריבות נעימות נזילות שפע הקדושה כפי סדר זמנים הנאהבים והנעימים....

שמחת הנפ"ש המתענגת בקדושת או"ר נער"ב החופף על ראשי בני ישראל, כל אחד כפי הכנתו, והיא מתקדשת מטומאתה מעבירות יומי דחול, והוא כעין דוגמת עולם הבא כל אחד כפי הכנתו, ...אף על פי כן אין דמיון וערך כל הנשמות שוין בקבלה, על כן אמרו רז"ל (ולמדו מן המקרא) חייב אדם להקביל פני רבו ברג"ל כי הקדושה העליונה הנשפעת מן הקדש בקדושת הזמן אין ערך הרב דומה לתלמיד, ובהקבלתו פני רבו והיו לאחדים פניהם איש אל אחיו משפיע ומקבל והיו לבשר אחד כמדליק נר מנר וכו'.

שאלות:

בריאת האדם מתייחדת בין השאר, בכך שהאדם "נברא יחידי" בניגוד לנבראים אחרים שנוצרו במספרים גדולים.

דבר זה מורה ומדגיש כי לאדם אחד ויחיד האפשרות להביא את הבריאה כולה לתכליתה ולשלמותה, כשם שאדם הראשון עשה זאת. מיד לאחר בריאתו, ביום ראש-השנה הראשון – אדם הראשון דרש ואף השיג שכל ברואי עולם יכירו בשלטון הבורא, מתוך הכרזה: "בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו" – על ידי "נשתחוה", על ידי התבטלות עצמית מסוגל הנברא להתאחד עם הבורא ובכך להשיג את השלמות הרמה ביותר.

וחכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו כי מאדם הראשון אנו לומדים ויודעים זאת לגבי כל אדם: "לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך... נפש אחת... כאילו קיים עולם מלא".

כל יהודי בכל מקום ומצב בו ימצא – יש לו האפשרות המוחלטת להתרומם להגיע לדרגא העילאית ביותר של שלמות, ולהחיל אותה גם ב'עולם מלא' – בבריאה כולה.

(מתוך מכתב של הרבי מליובאוויטש אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם,
תשכ"ד)

שאלות: